

D'Amateurs 25 jaar

14 Januari 1995



Voorwoord

25 jaar D'Amateurs

Bij de viering van ons 25-jarig jubileum gaan mijn gedachten steeds weer uit naar dat groepje cafévrienden dat destijds bij Hennie Immens onze damclub oprichtte. En dan vraag ik mij af, waarom uitgerekend dammen ?

En welk verwachtingspatroon zouden zij gehad hebben ?

Eerlijk gezegd verwondert het mij zelf ook een beetje dat onze vereniging na al die jaren nog steeds springlevend is.

Wat zijn toch de beweegredenen van onze leden om steeds maar weer achter dat dambord plaats te nemen ?

Het is zeker niet zo dat onze vereniging de mogelijkheid biedt om op een hoog niveau de damsport te bedrijven. Uitzonderlijke sportieve prestaties zal men in onze geschiedschrijving dan ook niet tegenkomen. In de regio zijn verschillende damverenigingen geweest met een veel indrukwekkender erelijst, maar die desondanks toch opgeheven zijn.

Het is duidelijk dat onze damclub andere belangrijke eigenschappen heeft. Deze moeten echter meer gezocht worden in de gezellige sfeer en onderlinge kameraadschap. Natuurlijk staat het dammen voorop en is er voldoende sportieve strijd en rivaliteit aanwezig, maar altijd op een onbevangen en ontspannen manier. Het damspel is niet zozeer een doel maar eerder een middel om de dagelijkse beslomeringen en drukke werkzaamheden eens van je af te zetten. Na afloop, en dat is vaak in de kleine uurtjes, ga je dan weer een beetje met een opgeladen accu naar huis.

Waarschijnlijk hebben onze oprichters dit destijds voor ogen gehad.

Ad Rovers voorzitter



'Amateurs

door de jaren heen

We schrijven 28 december 1969. Het is een donkere zaterdagavond. Bij café Victoria brandt de kachel. Een aantal vaste stamgasten hebben de slechte weersomstandigheden getrotseerd om de gezelligheid op te zoeken rond de tap bij Hennie Immens.

Onder hen zijn Gerard Venrooy, Hermus Verhoeven, Bert Schellekens en Tiny van de Oetelaar.

Er wordt een partijtje gebiljart, een potje gekaart of gewoon een beetje gekletst aan de bar. Op een gegeven moment gaat het gesprek over dammen en zowaar komt er een dambord met schijven op tafel. Men daagt elkaar uit en onder het toeziend oog van de andere cafébezoekers worden er een aantal enerverende partijen gespeeld.

Op die avond werden niet alleen de nodige potjes gedamd maar men besloot tevens om een echte damclub op te richten. Er kwam een advertentie in het Klaverblad met een oproep om zich aan te melden als lid, en op 8 januari 1970 werd er een officiële oprichtingsvergadering belegd in café Victoria.

De eerste voorzitter heette Hermus Verhoeven en Gerard Venrooy werd gekozen als secretaris.



Eén van de eerste clubfoto's

Tiny van de Oetelaar werd penningmeester en bedacht ook de welluidende naam

"D'Amateurs".



Het bekende clublogo

De eerste onderlinge competitie werd met 9 dammers in het café gespeeld. De jukebox stond er echt niet zachter om, en maar al te vaak bemoeiden de aanwezige klanten zich met de partijen.

Het was Gerard Venrooy die als sterkste dammer uit de strijd naar voren kwam en zich de allereerste kampioen van de D'Amateurs mocht noemen.

Het volgende seizoen werd al meteen geprobeerd om het spelpeil te verbeteren. Hiervoor werd de toenmalige jeugdkampioen, Henk Mathijssen, uitgenodigd om een damsimultaan te komen spelen. Veel tegenstand ondervond hij niet van de enthousiaste Gestelnaren en hij scoorde maar liefst 94%.

De partijen werden overigens niet meer in het café, gespeeld maar men zocht voortaan de rust op in het aparte zaaltje van "Den Immens".

Hierbij mochten echte damklokken natuurlijk niet ontbreken. De financiële middelen hiervoor ontbraken echter nog, maar diverse leden kochten zelf een klok en stelden deze spontaan aan de vereniging ter beschikking.

Inmiddels groeiden ook de contacten met andere damverenigingen in de regio en D'Amateurs speelden enkele vriendschappelijke wedstrijden tegen hen. En toen in 1973, op initiatief van DVS Schijndel, een regionale competitie in het leven werd geroepen namen ook de Gestelse dammers met redelijk succes hieraan deel.



Ten tijde van het eerste lustrum telde D'Amateurs reeds 19 leden. Men trachtte dit aantal nog uit te breiden, door het organiseren van een jeugddamtournooi en een toernooi voor thuisdammers. De toenmalige kampioen van Den Bosch, de heer Jo Hobbelen, speelde in dat jaar ook een simultaanwedstrijd tegen de Gestelse damvereniging.

Het voortbestaan van de regionale competitie bleek om diverse redenen niet mogelijk en verschillende verenigingen zochten hun weg naar de KNDB. Ook D'Amateurs sloten zich in 1975 aan bij deze bond en startten met hoopvolle verwachtingen in de tweede klasse.



Op 15 oktober 1977 telde D'Amateurs ruim 19 leden

De eerste bondsjaren brachten niet echt klinkende successen met zich mee maar in 1979 wisten de Gestelnaren het kampioenschap te behalen en promoveerden naar de eerste klasse van de KNDB. Dat dit samenviel met het 10-jarig bestaan was natuurlijk een prettige bijkomstigheid.

Het was ook in dat jaar dat Wim van Kasteren en Jan Vermeulen met veel enthousiasme, en ten koste van veel vrije tijd, het jeugddammen van de grond kregen.

Ruim 90 deelnemers aan damtoernooi D'Amateur Gestel

SINT-MICHIELSGESTEL
Ruim negentig jeugdige damliefhebbers hebben zondag deelgenomen aan de wedstrijden van de damvereniging D'Amateurs in het ontmoetingscentrum De Huif in Sint-Michielsgestel.

De dag tevoren hadden de leden van D'Amateurs een H. Mis bijgewoond ter gelegenheid van het eerste lustrum van de vereniging. Daarna werd een broodje gegeten in het clubhuis en hebben de leden de dag gezellig met elkaar doorgebracht. De receptie na afloop van de dag is zeer druk bezocht, waarbij vele verenigingen uit Eindhoven, Boxtel, Den Bosch en Schijndel acte de presence gaven.

De belangrijkste uitslagen van de jeugddamwedstrijden zijn: Leeftijd 7 tot 9 jaar: 1. Ine Otten 2. John v. Breugel 3. Betine Steenbakkers. Leeftijd 10 tot 11 jaar: Therry Wildberg 2. Jan van Wanrooy 3. Ronnie Bal. Leeftijd 12 tot 16 jaar: Lambert van Vucht, 2. Wil van Lankveld, 3. Carla v. Kasteren.

De prijzen werden uitgereikt door de heer C.v.d. Heyden, wethouder W. Kapteins en A.v.d. Elzen (namens de Provinciale Noord-Brabantse Dam Bond).

Jeugddammers St. Michielsgestel wonnen prijzen

SINT-MICHIELSGESTEL - In het kader van de festiviteiten rondom het 10-jarig jubileum van damvereniging d'Amateurs werd door deze kleine vereniging tijdens de laatste schoolvacantiedag een jeugddamkampioenschap georganiseerd voor schoolgaande jeugd van 7 tot en met 16 jaar.

De wedstrijden waaraan circa 100 jeugdigen deelnamen vonden plaats in het ontmoetingscentrum De Huif en vooraf was het een leuk spektakel, want natuurlijk was de jeugd erg zenuwachtig. Zomaar een paar damwedstrijden gaan spelen onder het toezien van officials valt ook niet mee, als je dat niet gewend bent.

Alle deelnemers kregen naast een herinneringslint nog een ballpen mee naar huis en een stencil waarop wat meer gegevens stonden vermeld van damvereniging d'Amateurs. De prijsuitreiking vond plaats in het bijzijn van de heer v.d. Elzen, voorzitter van de Dambond in Noord-Brabant, wethouder W. Kapteins namens het gemeentebestuur en de heer C. v.d. Heijden, namens bouwbedrijf v.d. Linden, dat deze dag heeft gesponsord.

Kampioen van Sint-Michielsgestel in de leeftijdsklasse 7-9 jaar is geworden Ine Otten, in de klasse 10-11 jaar Thiery Wildberg en in de klasse 12-13 jarigen Lambert van Vucht. Allen mochten een zeer fraaie beker in ontvangst nemen en nog een leuke verrassingsprijs uitzoeken. Er waren voor de best geklasseerden trouwens ook nog leuke prijzen aanwezig.

Voor de jeugd, die graag wat meer wil weten over de mogelijkheden om lid te worden van een jeugd afdeling dammen is de mogelijkheid aanwezig om contact op te nemen met de secretaris van d'Amateurs, de heer M. v.d. Oetelaar, Cyrpessenlaan 15 te Sint-Michielsgestel.

